

Bölüm 11

GÜRCİSTAN'DAKİ ÇEÇEN-KİSTLERDE DİASPORA KİMLİĞİ VE ANAYURT İLE İLİŞKİLERİ¹

Keisuke WAKIZAKA²

Giriş

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki gelişmeler, Gürcistan'ın kuzeydoğu kısmında yer alan Pankisi Vadisi'ndeki Çeçen-Kistleri kimlik dönüşüm sürecine itmiştir. Sovyetler Birliği döneminde Gürcü toplum ile Çeçen-Kistler arasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1990'lı yılların sonundan itibaren ise önemli kimlik dönüşümüne uğramış ve Gürcü siyasal ve toplumsal hayatından dışlanmaya başlamıştır. Bölgede Selefilik-Vahhabiliğin yayılması da bu süreci daha da hızlandırmış ve Gürcü toplumunun Çeçen-Kistler üzerindeki imajı önemli derecede olumsuzlaşmıştır. 2003'te Mihail Saakaşvili iktidara geldikten sonra onların Gürcistan'a entegrasyonu ilerlese de onların entegrasyon sürecindeki sıkıntıları henüz giderilmiş değildir. Akademik alanda Pankisi Vadisi'ndeki Çeçen-Kistler üzerindeki bazı çalışmalar mevcut olmasına rağmen, onların çoğu Pankisi Vadisi'ndeki Selefilik'in durumuna odaklanmışlardır. Pankisi'deki diaspora milliyetçiliği ve Gürcistan devleti arasındaki ilişkileri ele alan çalışma neredeyse hiç yoktur. Durum böyleyken bu çalışma, 1990'lı yıllardan sonra Pankisi'deki Çeçen-Kist toplumunda yükselen Çeçen diaspora milliyetçiliği ve bu milliyetçiliğin Çeçenistan-İnguşetya ve Gürcistan ile ilişkilerine odaklanacaktır.

Bu çalışma Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin kimliğinde ortak tarihi travma, Rusya karşıtlığı ve “özgür bağımsız Çeçenistan” hayali gibi unsurların önemli rolü sebebiyle onların kendi kimliğini hem kültürel hem de siyasal diaspora kimliği olarak geliştirdiğini ve Gürcistan'ın buna göz yumduğunu ileri sürecektir.

¹ Bu çalışma, yazar tarafından 2019 yılında Doç. Dr. Işık Kuşçu Bonnenfant'ın danışmanlığının altında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim edilen yazarın “Living as ‘North Caucasians in Georgia: Identity and Integration in Georgia among the Ossetian and Chechen-Kist Communities” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

² Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, kwakizaka@gelisim.edu.tr

Arařtırma yöntemleri ve metodoloji ile ilgili olarak, Ayşegül Aydıngün, Ali Asker ve Anıl Üner'in hazırladığı "Pankisi Vadisi'nde Kistler: Selefilik, Gelenekçilik, Kimlik ve Siyaset" başlıklı makale gibi birkaç çalışmanın dışında Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin Çeçenistan-İnguşetya ile ilişkileri ve diaspora milliyetçiliğini ele alan çalışma hiç yoktur. Bu şart altında ağırlıklı olarak 2017 yılında Pankisi Vadisi'nde yazar tarafından yapılan saha çalışmalarından yararlanmış ve saha çalışması esnasında 26 kişi, Çeçen-Kist, ile mülakat yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bilgi ampirik kaynak olarak kullanılırken aynı zamanda bunun üzerinde analiz de yapılmıştır.

Bu çalışmanın yapısı konusunda, Birinci bölümde, Gürcistan'daki Çeçen-Kistlerin Çeçen savaşlarından sonra yaşanan kimlik dönüşümü, İkinci bölümde, Çeçen-Kistleri günümüzdeki anayurt algısı ve Çeçenistan-İnguşetya ile ilişkileri, Üçüncü bölümde, Çeçen-Kistlerin kimliğinin siyasal diaspora kimliğine dönüşmesi ve Gürcistan'ın tutumu ele alınacaktır. Sonuç bölümünde bu üç bölüm özetlenecek ve Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin kimliğinde kültürün dışında siyasal meselelerin de önemli rol oynadığı ve Gürcistan'ın Çeçen-Kist toplumunda Çeçen-Vaynah diaspora milliyetçiliğinin yükselmesine müsaade ettiği vurgulanacaktır.

Gürcistan'daki Çeçen-Kistler "Anayurdu" ile Kavuşuyor

19. yüzyıldan beri Gürcistan'daki Çeçen-Kistler, coğrafik açıdan tecrit edilmiş bölge olan Pankisi Vadisi'nde yaşamaktadır. Dolayısıyla onlar kendi geleneklerini ve adetlerini iyi bir şekilde koruyabilmiştir. Diğer yandan, Pankisi'deki Çeçen-Kistlerde genel olarak Sovyetler Birliği döneminde büyük ölçekli göç yaşanmamış ve onların "anayurdu" olarak tanımlanabilen Çeçenistan-İnguşetya ile ilişkileri 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılına kadar güçlü değildir. Sovyetler Birliği pasaportunda Çeçen-Kistlerin Kimliği sadece "Kist" olarak ifade edilirdi ve soyadları da Gürcüleştirilmişti (Tsulaia, 2011: 128). Pankisi'deki gençlerin bir kısmı Çeçenistan-İnguşetya'ya (1957 yılında Çeçenler ve İnguşlar Çeçenistan-İnguşetya'ya geri döndükten sonra) eğitim amacıyla Çeçenistan-İnguşetya'ya gitmiş, ama onların çoğu daha sonra Pankisi'ye geri dönmüştür (Siprashvili, 2014: 17). Pankisi'nin ekonomik durumunun kötüleştiği 1970'li yıllarda Pankisi'deki hem Gürcüler, hem de Çeçen-Kistler iş fırsatları için Çeçenistan-İnguşetya'ya göç etmiştir. Fakat Sovyetler Birliği döneminde Çeçen-Kistlerin göçü nispeten azdır (Siprashvili, 2014: 17).

Sovyetler Birliği döneminde Gürcistan'daki Çeçen-Kistler; Çeçenler-İnguşları ve Çeçenistan-İnguşetya hakkında fazla bilgiye sahip değillerdi. Mesela, 39 yaşındaki bir Çeçen-Kist kadın, Çeçenistan-İnguşetya'nın o dönemde bölgedeki halkı ilgilendiren konu olmadığını vurgulamıştır (Siprashvili, 2014: 17). Başka orta yaşlardaki kadın, Çeçenistan-İnguşetya'nın o dönemde onun için Ermenistan, Azer-

baycan, İnan ve Trkiye gibi bařka yabancı lke olarak algıladıđını ve herhangi bir zel anlam tařımadıđını anlatmıřtır (Siprashvili, 2014: 17). Orta yařlarındaki een-Kist kadın Svetlana, Sovyetler Birliđi dađılmadan nce kendisini een-İnguř olmayıp Grc sandıđını vurgulamıřtır (Siprashvili, 2014: 17). Bařka bir een-Kist'e gre, eenistan-İnguřetya "Kistlerin kalbinin dıřında"ydı (Siprashvili, 2014: 17). Kısacası, blgedeki halk, Sovyetler Birliđi dneminde Grcistan'ın dıřına, zellikle Pankisi'nin dıřına hi ıkmadıđından dolayı eenistan-İnguřetya hakkında dřnmeye dahi ihtiya duymamaktaydı.

Grcistanlı akademisyen olan Ia Tsulaia, Pankisi'de mlakatlar yaptıđında, mlakat yaptıđı kiřilerin neredeyse tamamı onların daha nce eenistan-İnguřetya'da iř iin bulunduđunu sylemiřtir. Mesela bir een-Kist kyls Taniel, Pankisi'deki een-Kistlerin genel olarak onlardan bazılarının eenistan-İnguřetya hakkındaki yeni bilgileri Pankisi'ye getirene kadar eenistan-İnguřetya'yı iyi bilmediđini sylemiřtir (Tsulaia, 2011: 128):

Ben [Kistlerin een kkenli olduđunu] babamdan ğrendim. Babam dkknda alıřırdı ve sıklıkla eenistan-İnguřetya'ya giderdi. Babam eenistan'dan dndke bana eenler hakkında bilgi verirdi. O, eenlerin kim olduđunu ve nasıl yařadıđını sylerdi. Biz eenler-İnguřlardan Grclerle daha ok ortak zellikleri paylařtıđımızı dřnrdk. Bu yzden ben onlarla pek ilgilenmezdim. Ben eenler-İnguřlar hakkında detaylı Őeyleri duydum, ama kendi gzlerimle onları o dnemde hi grmedim.

Sovyetler Birliđi dneminde, Pankisi'deki een-Kistler, eenler-İnguřların ortak kkenden geldiđini ğrendikten sonra bile onunla ilgili bilgiler Kist kimliđini fazla etkilememiřtir. Bir een-Kist kyl olan Nana adlı kiřide Taniel'e benzer Őekilde ařađıdaki gibi sylemiřtir (Tsulaia, 2011: 128-129):

Biz kendimizi sadece 'Kist' olarak tanırırdık. Biz Mslman olduđumuzu ve eenlerin bir yerde yařadıđını biliyorduk ve yařlılar da yle bilirdi. Fakat hi kimse eenistan-İnguřetya'nın nerede olduđunu bilmezdi. Oraya gidip dnen insanlar vardı. Buradan giden yaklaşık 200 kiři orada yařıyordu. Ama onların eenistan-İnguřetya hakkında dedikleri Őeyler bize rivayet gibi gelirdi.

Fakat Pankisi'deki een-Kistlerin durumu 1991'de Sovyetler Birliđi dađıldıktan sonra nemli derecede deđiřmiřtir. Grcistan'daki ekonomik sıkıntıdan dolayı birok een-Kist Rusya'ya, zellikle eenistan-İnguřetya'ya g etmiřtir. Bazı een-Kist 1994 yılında Birinci een Savařı bařladıktan sonra Pankisi'ye dnmř, ama onların bir kısmı eenistan-İnguřetya'ya tekrar geri gitmiřtir (Siprashvili, 2014: 18). eenistan-İnguřetya'ya g eden een-Kistler, een-İnguř topluma rahat Őekilde entegre olmuř, nk onlar een-İnguř toplumuyla birok benzer noktayı paylařmaktalardı (Tsulaia, 2011: 128).

Elbette, Pankisi'den Çeçenistan-İnguşetya'ya göç edenlerin sayısı artıp onların Çeçenistan-İnguşetya'daki soydařlarıyla ilgili bilgiler edinmeleri Pankisi'de daha yaygın şekilde paylařıldıkça, Çeçen-Kistlerin kimlik yapısı da önemli derecede deęişime uğramıřtır. Bu durumu Nana řöyle anlatmıřtır (Tsulaia, 2011: 129):

Günümüzde herkes Kistlerin, Çeçen olduęunu ve Çeçenistan'ın onların anayurdu olduęunu biliyor. Daha önce durum öyle deęildi. Onlar Çeçenistan-İnguşetya'ya göç edip orada yařadıktan sonra halk orada yařayanların hakiki Çeçenler olduęunu fark etti. Pankisi'deki halk yaklařık 15-20 yıldır bunu biliyor. Mesela, ben bu gerçeęi daha önce bilmezken řu an ise biliyorum.

1999 yılında İkinci Çeçen Savařı bařladıktan sonra Çeçen-Kistlerin Pankisi'ye büyük ölçekli geri dönüşü ve Çeçen mültecilerin bölgeye akması, Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin kimlięinin dönüşümünü hızlandırmıřtır. Bu göç hareketinden dolayı Pankisi'deki Çeçen-Kistler kendi "anayurdu"ndaki Çeçenleri tanımıřtır. Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında kendi anayurdu olan Çeçenistan'daki Çeçenlere karřı sempati ve anayurdundaki Çeçenler-İnguřlarla paylařılan ortak aidiyet duygusu yükselmeye bařlamıřtır. Ayrıca, Pankisi'deki birçok genç Çeçen-Kistler, Çeçen savařçıları kahramanlıęın sembolü olarak görmeye bařlamıř ve onların Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin "anayurdu" olarak geçen Çeçenistan'ın özgürlüęü ve baęımsızlıęı için savařtıęını düşünmeye bařlamıřtır. Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin önemli kısmı Çeçenistan'daki Çeçenlerin Rusya tarafından "sömürölüp köleleřtirildięini" düşünmüřtür (Siprashvili, 2014: 24).

Mesela, Pankisi'nin Çeçen-Kist sakini olan Nodar řöyle anlatmıřtır: "Çeçen mülteciler buraya gelmeselerdi, biz artık kendi dinimizi ve kimlięimizi kaybedecektik. Bizim %90'ımız artık Gürcü olurduk." (Tsulaia, 2011: 129).

Bir Çeçen-Kist köylü olan Jamlet, Pankisi'deki Çeçen-Kist toplumunun Çeçen mültecilerin akımından sonra deęiřmeye bařladıęını açık şekilde söylemiřtir: "Çeçenler buraya geldięinde Pankisi'de herkes onlara baktı ve toplumumuzda bazı řeyler deęiřmeye bařladı." (Tsulaia, 2011: 129)

Tariel 1999 yılından sonra geliřen Çeçen-Kistlerin kimlięinin karmařık yapısını ařaęıdaki gibi anlatmıřtır (Tsulaia, 2011: 129):

Ben kendimin Kist olduęumu biliyordum. Ama Kistlerin Gürcistan'daki Megreller ve Svanlar gibi olduęunu ve benim de onlar gibi olduęumu düşünüyordum. Ben büyüdükten sonra bizim kökenimizin Çeçen olduęunu öğrendim. Ben biraz hayal kırıklıęına uğradım, çünkü ben kendimi Çeçen olmayıp Gürcü olduęumu zannediyordum. Benim Gürcülerden farklı bir milletin çocuęu olduęumu öğrendięim anda kendimi acayip hissettim... Daha sonra bu gerçeęi yavař yavař kabul ettim.

Fakat o, kendi Çeçen kimliğini hemen olumlu değerlendirmeye başlamıştır: “Günümüzde, birinci olarak ben Çeçenim ve bundan gurur duyarım. Çeçenler kendi anayurdunun bağımsızlığı için savaşıyor.” (Tsulaia, 2011: 129)

Tarihe göre, Kistler Gürcü olarak sayılırken günümüzde ise Çeçenlerin bir kısmıdır. Yani, onlar 1999’dan sonra kendilerini “Gürcistan’daki Çeçenler” veya “Gürcistan’daki Vaynah diasporası” olarak tanımlamaya başlamıştır. Böylece, 1991 yılındaki Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra devam eden bu gelişmeler Pankisi’deki Çeçen-Kistler ve anayurdu olarak tanımlanan Çeçenistan-İnguşetya arasındaki manevi mesafeyi önemli derecede kısaltmıştır. Özellikle, yaşlılar eski Çeçen-Kist kimliğini nispeten iyi şekilde korurken Pankisi’deki Çeçen-Kist gençler ise bu gelişmelerden hayli etkilenmiş ve kendilerini “Gürcistan’daki Çeçen-Vaynah diasporası” olarak tanımlamaya başlamıştır.

Diğer yandan, Pankisi’deki Çeçen-Kistler ve anayurdu olan Çeçenistan’dan gelen Çeçenler arasındaki etkileşimden dolayı aynı *Nokhchalla-Adat*’ı paylaşıyorsa bile (Çeçenler ve İnguşların adetleri) Pankisi’deki Çeçen-Kistler kendileri ve Çeçenistanlı Çeçenler arasında farklılıkların olduğunu öğrenmiştir.

Gerçekten de, Pankisi’deki birçok Çeçen-Kistler, Çeçenistan-İnguşetya’daki, özellikle şehirlerdeki Çeçen-İnguşların kendi geleneklerini unutup Ruslaştığını söylemiştir. Mesela, bir Çeçen-Kist kadın Pankisi’deki Çeçen-Kistlerin soydaşları olarak bilinen Çeçenlerin ona Ruslardan daha da farklı geldiğini ileri sürmüştür (Siprashvili, 2014: 19):

Siz bizimle Ruslar arasındaki farklara şaşırırmazsınız, çünkü Rusların zaten farklı halk olduğunu biliyorsunuz. Ama Çeçenler nasıl? Biz aynı dil ve aynı inancı paylaşıyoruz ve Çeçenlerin bizimle aynı etnik grup olduğunu sanıyorlar. Fakat Çeçenler bizden çok farklıdır.

Aynı zamanda, Pankisi’deki birçok Çeçen-Kist kendileri ve Çeçenistan-İnguşetya’daki Çeçenler arasındaki farkları vurgularlar. Mesela Jamlet, Tsulaia’nın mülakatında aşağıdaki gibi cevaplamıştır (Tsulaia, 2011: 129):

Biz ve Çeçenler aramızda benzerlik mevcutken bazı noktalarda farklar da vardır. Farklı ortamda büyüdüğümüz gibi Çeçenler de ayrı ortamda büyümüşlerdir. Bizim aramızda Çeçenistan-İnguşetya’daki Çeçenler kadar asi olayları yoktur. Elbette, Çeçenistan-İnguşetya’daki Çeçenler arasında da birçok iyi insan vardır. Toplumumuz küçüktür; biz birbirilerimize daha yakınız ve aramızda dayanışma vardır. [...] Bizimle onlar arasındaki benzerlik şudur ki, biz onlarla ortak dili, dini, kuralları ve gelenekleri paylaşıyoruz. Ama Çeçenistan’daki Çeçenler atalarımız tarafından aktarılan özelliklerini bizim kadar iyi sürdürmemiştir.

Pankisi'deki Çeçen-Kistlere göre, hem Pankisi'dekiler hem de Çeçenistan-İnguřetya'daki Çeçen-İnguřlar aynı dil, din ve gelenekleri pylaşmakta ama Pankisi'dekiler kendi gelenekleri ve kùltùrlerini iyi řekilde korurken Çeçenistan-İnguřetya'dakiler ise Ruslařtırılmıř ve kendi geleneklerinin bazılarını unutmuřlardır. Bùylece Pankisi'deki Çeçen-Kistler kendilerinin Vaynahın (Çeçenler, İnguřlar ve Gürcistan'ın Tuřeti Bölgesinde yařayan Batıları kapsayan grup) deęerlerini ve adetlerini en saf řekilde sürdürmekte olduęunu sıkça vurgularlar. Yani, onlar kendilerini anayurdundakilerden farklı olan “en safkan Vaynah diaspora” olarak tanımlamaya çalıřmaktadırlar.

Sovyetler Birlięi döneminde Pankisi'deki Çeçen-Kistler ve “anayurdu” olan Çeçenistan-İnguřetya arasındaki iliřkiler zayıftı ve birçok Çeçen-Kist kendilerini Vaynah-Çeçen kökenli olarak görmemiřtir. Fakat 1991'de Sovyetler Birlięi daęıldıktan sonra Pankisi'deki Çeçen-Kistler, Çeçenistan-İnguřetya ile iliřkileri güçlendirmiş ve onlar arasında Çeçen-Vaynah kimlięi gittikçe yerleşmiştir. 1999 yılında bařlayan İkinci Çeçen Savařı, bu eğilimi hızlandırmış ve Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin kimlięi Çeçenistan-İnguřetya'daki Çeçenlerinkine daha yakın olmuřtur. Dięer yandan, Çeçen-Kistlerin kendi anayurdu ile etkileřimi Çeçen-Kistlere kendileri ve anayurdundaki soydařları arasındaki farkları da göstermiştir. Bùylece, Sovyetler Birlięi daęılıřından sonra “anayurdundakilerden farklı olan Gürcistan'daki Çeçen-Vaynah diasporası” kimlięi Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında gelişmiştir.

Günümüzde Gürcistan'daki Çeçen-Kistlerin Çeçenistan ile İliřkileri

Önceki bölümde anlatıldıęı gibi, Sovyetler Birlięi daęıldıktan sonra, özellikle ikinci Çeçen Savařı'ndan sonra Çeçen-İnguřlar ile etkileřimin artmasından dolayı Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında “Çeçen-Vaynah diasporası” kimlięi gelişmeye bařlamıştır.

2017 yılının Kasım ayında Pankisi Vadisi'nde gerçekleştirilmiş saha çalıřmasında “Sizin için anayurt neresidir?” ve “Çeçenistan-İnguřetya'nın olması sizin için ne önemi taşıyor?” sorularına karřı toplam 26 kiřiden 23'ü hem Gürcistan hem de Çeçenistan-İnguřetya'nın anayurdu olduęunu vurguladı. Mesela, Lia bu konu hakkında ařaęıdaki cevabı verdi: (Wakizaka, Yazarın Lia ile mülakatı, 2 Eylül 2017): “Biz Gürcistan'da doğmuřsak da atalarımız Çeçen-İnguř'tur. Dolayısıyla hem Gürcistan hem de Çeçenistan-İnguřetya anayurdumuzdur ve ulusumuzun baęımsızlıęı ve kurtuluđu çok önemlidir.”

Duysi köyünde yařayan aktivist olan Marsel ve Melsi de kendi kimlięindeki Çeçenistan-İnguřetya'nın önemini vurguladı. Özellikle Marsel řöyle anlattı (Wakizaka, Marsel ile mülakatı, 29 Aęustos 2017):

Bize gre anayurt tıpkı evde olduėumuz gibi hissedebildiėimiz ve kimliėimizi yaratan yerdir. Bu yzden hem Grcistan hem de eenistan-İnguřetya anayurdumuzdur. Biz eenistan-İnguřetya'ya hi gitmedik, ama biz onun iin řehit olabiriz ve onun baėımsızlıėı bizim hayalimizdir.

Yani genel olarak Pankisi'deki een-Kistlere gre eenistan-İnguřetya kendi kltr, akrabaları ve geleneklerin ıkıř noktasıdır ve Grcistan'la birlikte "anayurdu" olarak kabul edilmektedir. Bylece eenistan-İnguřetya'nın varlıėı Grcistan'daki een-Kistlerin kimliėinin temelinde nemli rol oynamaktadır.

een-Kistlerin eenistan-İnguřetya'nın gncel siyasi durumuna bakıřı konusunda, onlar Cahar Dudayev ve Aslan Mashadov'a genel olarak olumlu bakmakta ve onları kahraman olarak grmektedir. Mesela, Pankisi'deki radyo kanalı "RadioWay"da gazetecilik yapan İslam, onları řyle deėerlendirdi (Wakizaka, İslam ile mlakatı, 24 Ekim 2017): "Pankisi'dekiler Dudayev ve Mashadov'u byk lider, cesur adam ve vatanperver olarak biliyorlar. Benim iin de onlar anayurdumuz iin Rusya'ya karřı cesurca savařan kahramanımızdır ve gerek yiėit ve mert adamdı."

stelik Melsi, Mashadov'un Pankisi'deki een-Kistler ve eenistan arasındaki iliřkileri nemsediėinden bahsetti (Wakizaka, Melsi ile Mlakat, 25 Ekim 2017):

Onlar anayurdumuzun baėımsızlıėı ve kurtuluřu iin Rusya'ya karřı cesurca mcadele etmiř ve bu yzden byk liderimiz ve vatanperverimizdir. Ayrıca Mashadov bizimle eenistan arasındaki iliřkilere nem verdi ve hakikaten bizi severdi. Gerekten de, Eduard řevardnadze cumhurbaşkanı iken Mashadov onunla beraber buraya geldi ve halkla sohbet etti.

Bylece, Dudayev ve Mashadov, Pankisi'deki een-Kistler arasında "anayurdun baėımsızlıėı iin Rusya'ya karřı savařan milli kahramanlar" olarak grlmektedir.

Pankisi'deki een-Kistler, eenistan'ı "anayurdu" olarak grrken onların mevcut eenistan hkmetine bakıřı konusunda farklı grřler mevcuttur. Mesela, Jokolo kynde yařayan Bela, demokratik olmayan sisteme karřı eleřtirilere raėmen mevcut eenistan hkmetinin eenistan'a dzeni getirdiėini vurguladı (Wakizaka, Bela ile mlakat, 31 Aėustos 2017):

En azından, mevcut eenistan hkmeti anayurdumuza barıř ve dzeni getirdi. Bunu gnlk hayatta grebiliyoruz. Hkmet barıřıl řekilde anayurdumuzun baėımsızlıėını kazanmaya alıřmakta ve bu noktayı olumlu deėerlendiriyorum. Savař gnmze kadar devam etseydi anayurdumuz tamamen mahvolacaktı ve kltrmz, dinimiz ve geleneklerimiz de kalmayacaktı.

Bir Çeçen-Kist Üniversite öğrencisi olan Çeçenistan'daki yaşam standardının iyileştiğinden söz etti (Wakizaka, Giorgi ile mülakat, 28 Ekim 2017):

Şu anki Çeçenistan hükümeti savaşın sona ermesine katkı sağladı ve anayurdumuz Çeçenistan'a düzen getirdi. Günümüzde Çeçenistan hükümeti Çeçenlerin dini ortamı ve yaşam standardını iyileştirmeye çaba harcıyor ve soydaşlarımıza destek veriyor. Hükümet Grozny'de en büyük ve en güzel camiyi de inşa etti.

Mülakata katılan diğer kişilerin önemli kısmı da mevcut Çeçenistan hükümetinin Çeçenistan'a barış ve düzeni getirdiğini ve ekonomik, dini ve kültürel şartları da iyileştirdiğini ifade etti.

Diğer yandan, Pankisi'deki Seleflerin önemli kısmı mevcut Çeçenistan hükümetini "ihamet" ve Rusya ile işbirliğiyle suçlamaktadır. Ayrıca Selefi olmayanlar arasında bile mevcut Çeçenistan hükümetini eleştirenler hükümetin Çeçenistan'a barış ve düzeni getirdiğini ifade ederken Rusya'ya yakın tutumun yanı sıra insan haklarının ihlali ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından söz etmektedir (Wakizaka, Makka ile mülakat, 29 Ağustos 2017; Wakizaka, Nazi ile mülakat, 24 Ekim 2017).

Bir de İslam, Çeçenistan hükümetinin Pankisi'ye bakışından da söz etti (Wakizaka, İslam ile mülakat, 24 Ekim 2017):

Burada bazı insanlar destekliyorsa da, Pankisi'dekilerin çoğu Rusya'ya yakın tutumun yanı sıra demokratik olmayan yönetim ve insan hakların ihlalinin dolayısıyla mevcut Çeçenistan hükümetini desteklemiyor. Daha önce Çeçenistan hükümeti bizi destekleyeceğini açık şekilde vurguladı, ama şu an bize çok dostane davranmıyor. Dudayev ve Mashadov'un tutumu bize daha yakındı. O dönemde Çeçenistan-İçkerya'nın temsilcisi (Hizri Aldamov) gönderilirken şu anki hükümet ise hiçbir şey yapmıyor.

Yani Pankisi'deki birçok Çeçen-Kistler mevcut Çeçenistan hükümetini Rusya'ya yakınlık ve demokratik olmayan davranıştan dolayı olumsuz değerlendirmektedir. Ayrıca Çeçenistan hükümeti, Pankisi'deki Çeçen-Kistlere dostane davranmamakta ve herhangi bir diaspora politikasını uygulamamaktadır. Bu yüzden mevcut Çeçenistan hükümeti ve Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasındaki ilişkiler güçlü değildir.

Ama mevcut Çeçenistan hükümetine olumsuz bakanlar arasında bile Rusya karşıtlığı ve Çeçenistan-İnguşetya'nın Rusya'dan kurtuluşuna yönelik duygu ve düşünce Pankisi'deki Çeçen-Kistler ve Çeçenistan-İnguşetyadaki Çeçen-İnguşları birbirlerine bağlayan temeli oluşturmaktadır. Karabük Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ali Asker'in 2016 yılında Tiflis ve Pankisi'de yaptığı saha çalışmasında, bir Selefi Çeçen-Kist kendi propagandasının "anayurt" olan Çeçenistan-İnguşetya'nın Rusya'dan kurtuluşuna yönelik olduğunu ve Suriye'ye gidenlerin daha sonra

Çeçenistan'a gidip "anayurt" Çeçenistan'ı "kâfir" Rusya ve Çeçenistan hükümetinden kurtarmayı planladıklarını ifade etmiştir (Aydingün, Asker & Üner, 2016: 357). Ayrıca onun mülakat yaptığı bir gelenekçi Sufi Çeçen-Kist aydın da Pakisi'deki Çeçen-Kistlerin aslında Suriye'deki soydaşlarını Rusya ve Esat rejiminin baskısı ve katliamından kurtarmak için gittiğini ve Irak ve Şam İslam Devleti (İŞİD) gibi yapılanmaların ortaya çıkacağını öngörmediğini vurgulamıştır (Aydingün, Asker & Üner, 2016: 358).

Burada görüldüğü gibi, mevcut Çeçen yönetimine olumsuz Pankisi'deki Çeçen-Kistler (veya Çeçen-Vaynah diasporası) ve "anayurt" Çeçenistan-İnguşetya arasındaki ilişkilere engel olmamaktadır. Tam tersine, Rusya'ya karşı direniş ve "özgür bağımsız Çeçenistan-İnguşetya" hayali onların kimliğinde çok önemli rol oynamakta ve Pankisi'deki Çeçen-Kistler ve Çeçenistan-İnguşetya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Pankisi'deki Çeçen - Vaynah Diaspora Milliyetçiliği ve Gürcistan'ın bakışı

Önceki bölümde anlatıldığı gibi, Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldıktan sonra Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında "Çeçen-Vaynah diasporası" kimliği gelişmeye başlamıştır. O diaspora kimliğinde kültür, gelenekler, dil ve inancın yanı sıra "özgür bağımsız Çeçenistan" hayali ve Rusya'ya karşı direniş gibi siyasi unsurlar da önemli rol oynamaktadır. Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında "Çeçen-Vaynah diasporası" kimliği yayıldıkça Çeçen-Kistlerin "anayurdu" olarak geçen Çeçenistan-İnguşetya'nın tarihine bakışı da doğal olarak değişime uğramıştır.

Bu konuda birçok Çeçen-Kist, Gürcü devleti ve toplumunun Çeçen-Kistleri 1944 yılındaki sürgünden koruduğunu vurgularken Çeçen-Kistlerin Sovyetler Birliği döneminde Çeçen-İnguş Sürgünü hakkında bilgi öğrenme fırsatı çok azdı. Ama Gürcistan'daki Çeçen-Kistler ve Çeçenistan-İnguşetya'daki Çeçen-İnguşlar arasındaki etkileşim arttıkça Çeçenistan-İnguşetya'dakilerin tarihi travması, Çeçen-Kistlerin tarihi travması olarak da kabul edilmiş, onların kimliğinin önemli parçası haline gelmiştir (Wakizaka, Khaso ile mülakat, 29 Ağustos 2017).

2017 yılında yazarın Pankisi ve Tiflis'te yaptığı mülakatta toplam 26 kişi arasında 18 kişi 23 Şubat 1944 tarihinde Sovyetler Birliği hükümeti tarafından gerçekleştirilen Çeçen-İnguş Sürgünü'nü "soykırım" veya "etnik temizlik" olarak nitelendirdiler ve iki Çeçen Savaşının da soykırım girişimi olduğunu ifade ettiler. Mesela Jokolo köyünde yaşayan Lalika ve Sultan, Çeçen-İnguş Sürgünü ve iki Çeçen Savaşından bahsetti. Özellikle Sultan bu olayları şöyle anlattı (Wakizaka, Sultan ile mülakat, 2 Eylül 2017):

Biz 1990'lı yıllardaki iki Çeçen Savaşında akrabalarımızı kaybettik ve bu savaş bizi çok etkiledi. Biz savaşın ne olduğunu çok iyi anladık ve savaşın kabul edilemez olduğunu fark ettik. 1944'teki Çeçen-İnguş Sürgünü soykırımın kendisiydi ve iki Çeçen Savaşı bize karşı soykırım teşebbüsüydü.

Jokolo köyünde yaşayan Arbi de 1944'teki sürgün ve 1990'lı yıllardaki Çeçen Savaşlarının Rusya'nın saldırgan politikasının ürünü olduğunu ve kendi belleğinde ciddi travma olarak kaldığını vurguladı (Wakizaka, Arbi ile mülakatı, 1 Eylül 2017).

Bela da benzer şekilde bu facialardan bahsetti (Wakizaka, Bela ile mülakat, 31 Ağustos 2017):

Çeçen Savaşları akrabalarımın ve tanıdıklarımın çoğunu zor duruma bıraktı. Elbette, benim bu savaşlara soğukkanlı şekilde şahit olmam zordu. Bu savaşlar hepimizi psikolojik olarak etkiledi. Çünkü Çeçenistan-İnguşetya benim ikinci anavatanımdır ve onun acısı benim acımdır. Tabii ki 1944 yılındaki sürgün de bu iki savaş gibi olumsuz şekilde anlatılır. İlk etapta, halkı öldürüp yok etmek hiçbir şekilde olumlu olarak konuşulamaz.

Omalo köyünden gelip Tiflis'teki üniversitede okuyan Kerim şöyle anlattı (Wakizaka, Kerim ile mülakat, 28 Ekim 2017):

Özellikle ikinci Çeçen Savaşı'nda Ruslar bize çok kötü muamele yaptılar. Bu savaşta halkımızın kanı çok döküldü. Dolayısıyla aramızda Ruslara karşı olumsuz bakış hâkimdir. Elbette 1944 yılındaki Çeçen-İnguş Sürgünü de aramızda çok olumsuz şekilde anlatılıyor. Bizimle Çeçenistan'daki Çeçenler tek millettir ve onların acısı bizim de acımızdır.”

Jokolo köyünün Sufi mescidinde imamlık yapan Suleiman 1944 yılındaki sürgünü Vaynah halkının en büyük faciası olarak tanımladı (Wakizaka, Suleiman ile mülakat, 23 Ekim 2017):

23 Şubat 1944 tarihindeki Çeçen-İnguş Sürgünü burada aramızda anılıyor. Halkımız Çeçenistan-İnguşetya'dan sürgün edilmiş ve buradan bile bazı insanlar sürgün edilmiştir. Bu sürgün en büyük faciamızdır ve soykırımın ta kendisiydi. İki Çeçen Savaşı ulusumuzu yok etmek için Rusya tarafından planlanmıştır.

Pankisi Vadisi Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı olan Nazi, 1944 yılındaki sürgünün uluslararası hukuk açısından da soykırım koşullarını taşıdığını vurguladı (Wakizaka, Nazi ile mülakat, 24 Ekim 2017):

1994 yılındaki sürgün halkımıza karşı soykırımdı ve bütün Vaynah halkı tarafından acımasız soykırım olarak hatırlanır. Bu olay uluslararası hukuk açısından da soykırım ya da etnik temizlik niteliğini taşır. İki Çeçen Savaşında bizim tek talebimiz özgürlük ve bağımsızlıktı, çünkü halkımız hiç kimse tarafından hükmedilmesini asla istemez.”

Bunları özetlersek, mülakatın yapıldığı kişiler 1944 yılındaki Çeçen-İnguş Sürgünü'nün bütün Vaynah halkına (Gürcistan'daki Çeçen-Kistler de dâhil) karşı soykırım ve etnik temizlik olduğunu ve Vaynah halkının en büyük faciası olduğunu ileri sürmektedir. İki Çeçen Savaşı ise Vaynah halkı gibi küçük uluslara karşı soykırım teşebbüsüdür. Pankisi'deki sivil toplum kuruluşu "Marşo Kavkaz"ın kurucularından biri olan Makvala'nın kendi müzik grubunun söylediği şarkılar arasında 1944 yılındaki Çeçen-İnguş Sürgünü'nün kurbanlarına ithaf eden şarkılar da var (Wakizaka, Makvala ile mülakat, 24 Ekim 2017). Bu konuşmalardan anlaşıldığı gibi, 1944 yılı Çeçen-İnguş Sürgünü ve iki Çeçen Savaşı Pankisi'deki Çeçen-Kistler tarafından da kendi tarihi travması olarak kabul edilmekte ve bu travma günümüzde Gürcistan'daki Çeçen-Kistler ve "anayurdu" Çeçenistan-İnguşetya'yı birbirleriyle bağlayan çok önemli unsur haline gelmiştir.

Pankisi'deki Çeçen-Vaynah diaspora kimliğinin gelişmesine Gürcistan devletinin bakışı konusunda, Gürcistan hükümeti Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında benimsenen "Çeçen-Vaynah diaspora milliyetçiliği"nin yükselmesine göz yummaktadır. Çünkü günümüzdeki Gürcistan devleti de ulusal kimliğinin unsurlarından biri olarak Rusya karşıtlığını benimsemekte ve bu "Çeçen-Vaynah diaspora milliyetçiliği"ni tehdit olarak görmemektedir. Mesela Gürcistan devleti "23 Şubat 1944 tarihinde Sovyetler Birliği hükümeti tarafından gerçekleştirilen Çeçen-İnguş Sürgünü" ve "İki Çeçen Savaşı" gibi konuların Pankisi'deki okullarda işlenmesine müsaade etmektedir. Jokolo Köyü Devlet Okulu Müdürü olan Nazo da 1994 yılındaki Çeçen-İnguş Sürgünü'nün Pankisi'deki okulların tarih derslerinde anlatıldığını ifade etti (Wakizaka, Nazo ile mülakat, 23 Ekim 2017):

"Biz tarih derslerinde Gürcistan tarihi ile birlikte 1944 yılındaki Çeçen-İnguş Sürgünü ve 1990'lı yıllardaki iki Çeçen Savaşını da işliyoruz. Özellikle 1944'teki sürgün "Stalin Dönemindeki Savaş ve Terör" başlığının altında işleniyor. Biz bu sürgünü bize karşı soykırım olarak algılıyoruz ve bu sürgün tarihimizdeki en büyük faciadır. İki Çeçen Savaşına "ikinci Çeçen Soykırımı" denebilir, çünkü toplam 1.200.000 Çeçenin yarısı kendi evini kaybetmiştir."

Öyle ki; günümüzde kullanılan Gürcistan tarihi ders kitapları Stalin dönemini "terör ve katliam dönemi" olarak olumsuz anlatmakta ve genel olarak Rusya karşıtlığını benimsemektedir (mesela bkz. Kighladze ve diğ., 2012: 143-148). Dolayısıyla 23 Şubat 1944 tarihinde Sovyetler Birliği hükümeti tarafından gerçekleştirilen Çeçen-İnguş Sürgünü hakkında bilgi öğretmek, Gürcistan'ın devlet politikasıyla çelişmemekte ve Gürcistan devletinin bu tutumu Gürcistan'daki Çeçen-Kistler arasında "Vaynah diaspora milliyetçiliği"nin önemli derecede gelişmesine sebep olmaktadır.

Aynı zamanda İslam, Pankisi'deki yerel radyo kanalı olan "RadioWay"ın Çeçen-İnguř Sürgünü hakkında özel programlar yayınladığını ve Pankisi'de sürgünü anma faaliyetlerini organize ettiğini anlattı (Wakizaka, İslam ile mülakatı, 24 Ekim 2017):

Bizim radyo kanalımız (RadioWay) 1944 yılındaki Çeçen-İnguř Sürgünü'nü ele alıyor. Khaso'nun programı kanalımızda yayınlanıyor ve 1944 yılındaki sürgünü anlatıyor. Ayrıca bu sürgünü anma faaliyeti 2016 yılında ilk defa düzenlendi.

Pankisi'deki Çeçen-Kistler, Çeçenistan'daki Çeçenler ve Gürcistan devleti belli seviyede Rusya karřıtlığında paydař olmaktadır. Bu yüzden dolayı Gürcistan devleti radikal İslamcılığın yayılmasını büyük tehdit olarak anlarken Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında Çeçen kültürünün dışında Rusya karřıtlığı ve ortak tarihi travmaya da dayalı Çeçen-Vaynah diaspora milliyetçiliğinin yükselmesine müsaade etmektedir.

Üstelik Çeçen-Kist aydınlar 1944'teki Çeçen-İnguř Sürgünü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için faaliyetleri yoğunlařtırmakta ve Gürcistan Parlamentosu'nun bu sürgünü "soykırım" veya "etnik temizlik" olarak tanınması için lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Melsi 1944'teki Çeçen-İnguř Sürgünü üzerindeki faaliyetlerin güncel durumunu anlattı (Wakizaka, Melsi ile mülakat, 25 Ekim 2017):

[...] Günümüzde, 1944'teki Çeçen-İnguř Sürgünü hakkında Gürcistan'ın kamuoyunu bilgilendirmek için Tiflis'teki üniversite öğrencileri tarafından anma faaliyetleri ve bilimsel konferanslar gibi faaliyetler düzenlendi. Ben de üniversite öğrencisiyken bu tür etkinliklere katkıda buldum ve Rusya Büyükelçiliğinin önünde protesto eylemleri yaptık. Mevcut Gürcistan hükümeti, Gürcü medeniyeti üzerine vurgu yapmakta ve Gürcistan içindeki etnik sorunlardan dolayı herhangi bir etnik ve dini grup aktif şekilde desteklememektedir. Fakat bizim bu tür faaliyetlerimize göz yummaktadır."

23 Şubat 2018 tarihinde de 1944 yılı Çeçen-İnguř Sürgünü'nü anma faaliyeti, Kafkas Kadınlar Kongresi'nin başkan olup Çeçen-Kist olan Makka'nın danışmanlığı altında Amiran Arabuli ve Eter Tataraidze tarafından Tiflis'te düzenlenmiştir ("Chechnebis da Ingushebis Deportatsiis 74-e Tslisavi Tbilisshi Aghinishneba", 2018). Ayrıca, 1944 yılı Çeçen-İnguř Sürgünü ile ilgili birçok makale ve tartışma Çeçen-Kistlerin internet sayfaları ve sosyal medyada yayınlanmıştır (Mesela bkz. "23 Tebervali Sabchota Rezhimis mier Checheni da Ingushi Kahlkhis Deportatsiis Dghea", 2017; "87 Tslis Eter Gumashvili's Dghiuli Pankisidan: Sakhlis Iqris Simdzime", 2018; "Gzashi 'Dakarguli' Vainakhebi", 2018; "As Tselitsadshi Ertkhel!?", 2018). Onlar interneti kullanarak da bu tarihi travmayı Gürcistan kamuoyuna aktif şekilde tanıtmaktadır.

Böylece, Gürcistan'daki Çeçen-Kistler, 1944'teki Çeçen-İnguş Sürgünü ve 1990'lı yıllardaki iki Çeçen Savaşı gibi ortak tarihi travma ve Rusya karřıtlığına dayalı diaspora kimliğini güçlendirmeye yönelmektedir. Yani, onların kimliği kültürel diaspora kimliğinin yanı sıra siyasal diaspora kimliği olarak gelişme eğilimindedir.

Bu bağlamda, Gürcistan Parlamentosu'nun 1864 yılında Rusya tarafından gerçekleştirilen Çerkes Sürgünü'nü 21 Mayıs 2011 tarihinde "Çerkes Soykırımı" olarak tanınması birçok Çeçen-Kistin ilgisini çekmiştir. 2017 yılında Pankisi'de saha çalışmasını sürdürürken Pankisi'deki kişilerin önemli kısmı "Çerkes Soykırımı"nın Gürcistan Parlamentosu tarafından tanındığını biliyordu. Çeçen-Kist aydınlar bu kararı aktif şekilde desteklemiştir (Wakizaka, Makka ile mülakat, 29 Ağustos 2017; "Cherkesta Genotsidis 152 Tslitavi, Tbilisi-Anaklia Avto-Msvleloba", 2016). Onlar bu kararın 1944 yılındaki Çeçen-İnguş Sürgünü'nün de soykırım olarak tanınmasına yol açacağını umarken Gürcistan Parlamentosu bu olayı henüz soykırım olarak tanımadığı için hayal kırıklığına uğramıştır. Bu durum hakkında Melsi şöyle anlattı (Wakizaka, Melsi ile mülakat, 25 Ekim 2017):

Çerkes Soykırımı'nın Gürcistan Parlamentosu tarafından tanınması Gürcistan hükümetinin 1944'teki Çeçen-İnguş Sürgünü'nü de soykırım olarak tanınması konusunda umudumuzu oluşturdu. Fakat bu karar siyasi bir adımdı. Bu karar Çerkesler Abhazların akrabası olduğu için alınmıştır. Gürcistan hükümeti Çerkeslerle iyi ilişkileri kurarak Gürcü-Abhaz ilişkilerini değiřtirmeyi planlamıştır. Bu karar Saakaşvili'nin planladığı ve birkaç yıldır devam eden stratejisi idi.

Ona göre Çeçen-Kistler, "Çerkes Soykırımı"nın Gürcistan hükümeti tarafından tanınması, Rusya'nın saldırgan politikalarının kurbanı olan bütün Kuzey Kafkasyalı halklarla dayanışmanın göstergesi olarak görülmüştür. Bu yüzden Çeçen-Kistler, "1944 yılı Çeçen-İnguş Soykırımı"na da tanıyacağını beklemekteydi. Fakat Gürcistan hükümeti bu kararı Vaynah halkıyla dayanışmanın yerine başka siyasi çıkar için kullanmıştır. Böylece Gürcistan'daki Çeçen-Kistler hayal kırıklığına uğramıştır.

Burada görüldüğü gibi, Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında Çeçen kültürü, gelenekleri ve inancının dışında 1944 yılı Çeçen-İnguş Sürgünü ve iki Çeçen Savaşı gibi siyasal konular da Çeçen-Vaynah diaspora kimliğinin yükselmesinde önemli rol oynamakta ve bu olaylar, Çeçen-Kistler ve Çeçenistan-İnguşetya'yı birbirleriyle bağlamakta önemli rol oynamaktadır. Gürcistan'ın bu duruma göz yumması da Pankisi'deki Çeçen-Kistler arasında diaspora milliyetçiliğinin yükselmesine katkı sağlamak ve onlar kendi siyasal diaspora kimliğini pekiřtirmeye yönelik faaliyetleri her sahada sürdürmektedir.

SONUÇ

Gürcistan'daki Çeçen-Kistler, Sovyetler Birlięi döneminde Çeçenistan-İnguşet-ya hakkında çok bilgili deęildi ve kendilerini Gürcü halkının bir kolu oldukla-rını düşünmekteydi. Ama 1991'de Sovyetler Birlięi dağıldıktan sonra, özellikle 1999'da İkinci Çeçen Savaşı başladıktan sonra onlar Çeçenistan-İnguşet-ya ile iliřkileri güçlendirmiş ve Çeçen-Kist toplumunda "Çeçen-Vaynah diasporası" kimlięi gelişmeye başlamıştır.

Günümüzde Pankisi'deki Çeçen-Kistler ve mevcut Çeçenistan hükümeti ara-sındaki iliřkiler çok yakın deęil ve birçok kiři onun Rusya'ya yakınlıęı ve insan hak-larının ihlali gibi konularda onu eleştirmektedir. Fakat Pankisi'deki Çeçen-Kistler genellikle günümüzde Gürcistan'ın yanı sıra Çeçenistan-İnguşet-ya'yı da anayurt olarak görmekte ve Çeçen kültürü, dili, gelenekleri ve inancının dışında Rusya'ya karşı direniři ve "özgür bağımsız Çeçenistan" hayali, Pankisi'deki Çeçen-Kistler ve Çeçenistan-İnguşet-ya arasında manevi baęı oluşturmaktadır.

Ayrıca 1994 yılı Çeçen-İnguş Sürgünü ve 1990'lı yıllardaki iki Çeçen Savaşı gibi ortak tarihi travma da Pankisi'deki Çeçen-Kistlerdeki "Çeçen-Vaynah diaspo-ra milliyetçilięi"nin temelini oluşturmakta ve onları harekete geçirmekte son dere-ce önemli rol oynamaktadır. Hem Gürcistan hükümeti, hem Çeçenistan'daki Çe-çenler hem de Pankisi'deki Çeçen-Kistler, Rus karşıtlıęını benimsedięinden dolayı Gürcistan hükümeti Çeçen-Kistlerin diaspora milliyetçilięini tehdit olarak görme-mektedir. Bu yüzden Gürcistan hükümeti bölgedeki radikal İslamcılıęın yayılma-sına karşı ciddi tedbir alırken Çeçen-Kistlerin diaspora milliyetçilik hareketine ise göz yummaktadır. Bu durumda Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin kimlięi hem kültürel hem de siyasal diaspora kimlięi olarak gelişmektedir.

Sonuç olarak, Pankisi'deki Çeçen-Kistlerin kimlięinde ortak tarihi travma, Rusya karşıtlıęı ve "özgür bağımsız Çeçenistan" hayali gibi siyasi meseleler son de-rece önemli role sahip olduęundan dolayı onlar kendi kimlięini hem kültürel hem de siyasal diaspora kimlięi olarak sürdürmekte ve Gürcistan'ın tutumu da siyasal diaspora kimlięinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.

KAYNAKLAR

- 23 Tebervali Sabchota Rezhimis mier Checheni da Ingushi Kahlkhis Deportatsiis Dgea [23 Şubat Sovyet Rejimi Tarafından Gerçekleřtirilen Çeçen-İnguř Halkının Sürgünü Günüdür]. (2017). (03/03/2018 tarihinde <https://radioway.ge/news/people/item/346-23-tebervali-sabchota-rejimis-mier-checheni-da-ingushi-xalxis-deportaziis-dgea> adresinden ulařılmıřtır).
- 87 Tslis Eter Gumashvilis Dghiuli Pankisidan: Sakhlis Iqris Simdzime [87 Yařındaki Eter Gumařvili'nin Pankisi'den Günlüğü: Evden Gelen Ağırık]. (2019). (21/03/2018 tarihinde <https://radioway.ge/news/people/item/381-87-xlis-eter-gumashvilis-dgiuri-pankisidan-saxlidan-aybris-simwime> adresinden ulařılmıřtır).
- As Tselitsadshi Ertkhel!? [Yıldı Bir Defa!]. (2018). (10/04/2018 tarihinde <https://pankisi.ge/%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A/> adresinden ulařılmıřtır).
- Aydingün, A., Asker, A. & Üner A. (2016). Pankisi Vadisi'nde Kistler: Selefilik, Gelenekçilik, Kimlik ve Siyaset. A. Aydingün, A. Asker & A. Y. Şir (Ed.), *Gürcistan'daki Müslüman Toplulukları: Azınlık Hakları, Kimlik ve Siyaset* içinde (347-370). Ankara: AVİM.
- Chechnebis da Ingushebis Deportatsiis 74-e Tslitavi Tbilisshi Aghinishneba [Çeçen-İnguř Sürgünü'nün 74. Yıldönümü Tiflis'te Anıldı]. (2018). (27/02/2018 tarihinde <https://radioway.ge/news/people/item/731-chechnebis-da-ingushebis-deportaziis-74-e-xlistavi-tbilisshi-aginishneba> adresinden ulařılmıřtır).
- Cherkesta Genotsidis 152 Tslitavi, Tbilisi-Anaklia Avto-Msvleloba [the 152nd Anniversary of Çerkes Soykırımının 152. Yıldönümü, Tiflis-Anaklia Konvoyu]. (2016). (16/07/2016 tarihinde <https://pankisi.ge/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-152-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1/> adresinden ulařılmıřtır).
- Kighladze, N., Gachechiladze, R. and Sanikidze, G. (2012). *Istoria 12* [Tarih 12. Sınıf]. Tbilisi: Bakur Sulakauri.
- Siprashvili, N. (2014). *Islamic revival in Georgian-Chechen border area* (Yayımlanmamıř Yüksek Lisans Tezi). University of Bergen, Bergen.
- Tsulaia, I. (2011). To be Kist: Between Georgian and Chechen. V. Voronkov (Ed.), *Changing Identities: Armenia, Azerbaijan and Georgia* içinde (126-147). Tbilisi: Heinrich Böll Stiftung South Caucasus.